



Väckelse Över Sverige (januari 1997 och februari 2004)

Tidigt på morgonen den 28 januari 1997 när jag var i bön för en kampanj i Honduras så började Guds Ande att tala till mig angående den kommande väckelsen i Sverige. (Två nya ord har också lags till.)

Det Ord som jag hörde i anden var: "Om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, ödmjucar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och hela deras land." (2 Krön 7:14)

Guds församling har nycklarna till väckelse

Jag kom ihåg som barn hur jag hade hört gudsfolk tala om väckelse och om hur vi måste be att Gud i sin nåd måtte sända väckelse. Man talade om att säga till Gud i bön: "Herre sänd väckelse och börja med mig!" Detta var över 40 år sedan och fortfarande så har Herren inte svarat eller kan det vara så att det beror på oss om Gud kan sända väckelse eller ej. Herren visade mig att Han har försökt att sända väckelse i årtal men gudsförsamling bestämmer genom sitt handlande om Han kan eller inte.

Om mitt folk

Det kom som en chock att se att hela tiden som Guds församling i Sverige har bett om väckelse så har Gud varit mer intresserad av att sända väckelse än vad vi har varit i att få uppleva väckelse. Var ligger då problemet? Om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn!
Sedan så fortsätter Han med orden: "Ödmjucar sig."

Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka giver Han nåd

När vi studerar Guds Ord så finner vi att djävulens synd var hans högmod. Synd är inte i första hand vad vi gör utan våra hjärtans ställning gentemot Gud och varandra. Handlingarna blir sedan symptom på det som började i hjärtat. Syndens rot är mänskohjärtats högmod som måste bort för att öppna vägen för väckelse.

Första steget till väckelse

"Ödmjuka dig och bed säger Herren." Första steget till väckelse i Sverige såsom Herren visade mig, är att gudsförsamling ödmjucar sig i bön och fasta.

Feb. 2004

Gud kallar sitt folk i Sverige till helgelse. Josua 3:5: "Helgen eder, ty i morgon skall Herren göra under bland eder." Helgelse innan mer synd avslöjas inom församlingen! I 1 Kor.11:28 läser vi: "Pröve då mänskan sig själv." "Rannsaken eder själva" står det i 2 Kor. 13:5.

Ödmjuka dig och förlåt

"Och när ni står och beder så förlåt, om ni har något emot någon, för att också er Far, som är i himmelen, må förlåta er era försyndelser." (Mark. 11:25) Detta kom mycket starkt till mig att det ibland gudsfolk finns mycket oförlåtet och oförsonat som måste bort för att Herren skall kunna svara på bön och sända väckelse. Att sopa under mattan duger inte i Guds ögon. Kom ihåg att förlåtelse är nödvändigt för att bli förlåten. Det är en viljesak inte en känslsak.

Andra steget till väckelse

"Sök mitt ansikte, säger Herren." Andra steget till väckelse i Sverige är att Guds församling börjar att söka Herrens ansikte. Herrens ansikte talar om hans närhet. Jag upplevde mycket starkt vikten av att vi söker Gud i första hand, d.v.s. inte genom Herrens tjänare nödvändigtvis utan personligen genom bönen och Ordet. Sedan använder Herren sina tjänare men till Jesus ger vi även då hela äran.

Tredje steget till väckelse

“Omvänd dig från din onda väg, säger Herren.” När Guds barn börjar att söka Guds ansikte i bön och fasta så kommer Den Helige Ande att uppenbara saker i våra liv och församlingar som Han vill att vi ska ändra på.

Jag kommer ihåg när jag fick uppleva andedopet 9 år gammal på en ungdomsväckelse med Sven O. Svensson på Solbacka utanför Göteborg.

Hur Herrens Ande manade mig att bedja Gud om förlåtelse för tillsynes mycket små och oskyldiga felsteg och synder. Vi får inte glömma att Guds Ande är en helig ande och att Han kan bara fylla tomma och genom blodet renade kärl.

När jag gjorde detta så fyllde mig Anden tills det flödade över, och kulminerade i himmelska tungomål.

Fjärde steget till väckelse

“Då kommer jag att höra det från himmelen och förlåta deras synd och hela deras land, säger Herren.” Bönesvar! Hur kommer det att komma och genom vem?

Väckelse ibland barn och ungdom

Herren visade mig att väckelsen i Sverige kommer att börja ibland barnen och ungdomarna som är trötta på religion och materialism. Jesus sa: “Om någon törstar, så komme han till mig och dricke.” Dessutom så har de nya vinskinn som kan klara av det nya vinet som Herren vill utgjuta över sitt folk. I Jes. 44:3 så läser vi: “Ty jag skall utgjuta vatten över de törstiga och stömmar över det torra; jag skall ugjuta min Ande över dina barn och min välsignelse över dina telningar!”

Väckelsen i Honduras

Detta är också vad hände och händer i Honduras i den nya väckelsen som bröt ut där i Tegucigalpa 1991.

Vi kan också se att detta är vad Petrus sa på pingstdagen:

“Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, och edra söner och edra skola profetera (barnen), och edra ynglingar skola se syner (ungdomen), och era gamla män skola hava drömmar (de vuxna).” (Apost. 2:17)

Väckelsen måste börja i församlingen

“Ty tiden är inne, att domen skall begynna, och det på Guds hus.” (1 Petr. 4:17) Väckelsen skall begynna men först så måste saker och ting ställas i ordning genom självrannsakan och dom enligt Guds Ord. I 2 Kor 13:5 läser vi: “Rannsaken eder själva (församlingens medlemmar och ledarskap), huruvida I ären i tron, ja, pröven eder själva. Eller känner I icke med eder själva, att Jesus Kristus är i eder? Varom icke så håller I icke provet.”

Innan Guds härlighet kunde fylla templet så måste allt ställas i ordning i enlighet med Guds instruktioner. Det allra heligaste fylldes med Guds härlighet efter att allt hade ställts i ordning i enlighet med Guds mönsterbild.

Jesus drev ut det som var orent ur templet i Markus 11:15. På samma sätt vill Han genom sin Ande driva ut orenhet ibland Guds folk i Sverige så att Hans härlighet kan fylla vårt nytestamentliga tempel. (1 Kor.3:9)

När Jesus kommer med Guds härlighet så driver Han ut det orena liksom ljuset driver tillbaka mörkret.

Väckelse ibland invandrare

Jag upplevde också att grupper av invandrare (muslimer och andra) som är öppna och hungriga efter Gud kommer att få uppleva en besökelse tid.

Feb. 2004

Etniska minoriteter håller nyckel till väckelsen i Sverige och Europa. Det är nu också besökelse tid för de spanska talande folken i Sverige.

Var kommer det att börja

För flera år sedan när pappa Nisse forfarande var ibland oss så gav Herren mig en vision av Sverige och hur en eld började att brinna på västkusten.

När jag nämnde detta till honom så sa han att Georg Gustavsson i Jönköping hade också profeterat att väckelsen i Sverige skulle börja på västkusten.

Vem Kommer Herren att bruka

Herren gav mig en annan nattvision av ett fotbollsfält. Man undrade hur man i alla sina dagar skulle kunna komma igenom motståndarsidan och göra mål.

Plötsligt så kommer en helt tillsynes oefaren ung pojke och får tag i bollen och gör mål medan de andra spelarna bara står och gapar av förvåning.

Detta symboliserar att Herren kommer att uppenbara sin härlighet genom ödmjuka och förkrossade hjärtan som Han har förberett liksom Han förberedde David innan denne slog Goliat.

Se, jag vill göra något nytt

“Redan nu visar det sig; märken I det icke? Ja, jag skall göra en väg i öknen och strömmar i ödemarken, så att markens djur skola ära mig, schakaler och strutsar, därför att jag låter vatten flyta i öknen, strömmar i ödemarken, så att mitt folk, min utkorade kan få dricka.” (Jes. 43:19-21)

Den största väckelse som Sverige någonsin har sett kommer att åtföljas av märkliga under och tecken i enlighet med Guds Ord och många kommer att ge sina hjärtan åt Jesus som ett resultat. Slutligen så läser vi i 1 Tess. 5:20-21 : **“Förakten icke profetiskt tal, men pröven allt, behållen vad gott är!”**

-Roger Wågsjö