



## En rämna i skyddsmuren för Sverige

(den 14 april 2017)

(Translation by: Lennart Einald)

När Sverige nyligen blev utsatt för en terrorattack, blev jag mycket bedrövad. Den huvudsakliga orsaken till det var att jag profeterade om detta år 2015 och det skulle kunnat ha förhindrats genom ånger, bättring och fasta. Emellertid trodde de flesta människorna i kyrkorna i Sverige att något sådant aldrig skulle kunna ske i Sverige. Denna inställning gjorde att resultatet blev att man inte gjorde någonting.

Nu kan vi se en helt annan fara i en nära framtid och det är tanken att detta var en händelse som bara händer en gång och att faran för ytterligare terrorattacker inte längre finns.

Sanningen är emellertid precis motsatt. Det finns en rämna i det gudomliga skyddet av Sverige, som har bevarat Sverige från krig och andra faror i så många år.

Jag såg detta i en vision i morse.

Det såg ut som om barriären – de heligas böner – som beskyddade Sverige från en stigande flodvåg av vatten (domen), var på väg att spricka.

När fienden bryter fram lik en flod, skall HERRENS Ande driva honom på flykten. Jes 59:19

Fienden kommer in som en flod, men Herrens Ande skall lyfta upp ett banér mot honom, om vi omvänder oss genom fasta och bön. Om vi gör som Israel förr gjorde, omvänder oss till Herren av hela vårt hjärta, med hela vår själ, med all vår styrka och med hela vårt sinne. Om vi kommer med sönderkrossade hjärtan inför Herren, bönfaller Honom om nåd och barmhärtighet, eftersom vi har syndat, så kommer Han att höra våra böner och hela vårt land.

Detta är ett löfte från Guds Ord. 2 Krön. 7:14 ...men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Ja, Herren vill lyfta upp ett banér mot fienden, men Han behöver ett folk som är villiga att göra det tillsammans med Honom. Allt som Herren gör på jorden, gör Han genom sin kropp, en smord Kristi kropp, Yeschua Hamaschiach. Vi är Hans lemmar och Hans redskap på jorden, kallade till att utföra Hans underbara vilja och avsikter. Om inte detta händer snart, så kommer denna tragiska händelse att vara början på många tragiska händelser, vilka kommer att innebära många tårar och ytterligare rop på att Kristi kropp ska omvända sig. Ty Kristi kropp har givits kraft och auktoritet att styra och regera på jorden i dessa sista dagar, i Hans namn.

Rom. 5:17 berättar för oss att vi ska regera i detta livet genom Jesus Kristus. Gud har givit oss auktoritet att trampa på ormar och skorpioner och ha auktoritet över hela fiendens härsmakt och ingenting ska på något sätt kunna skada oss. Luk. 10:19 Låt oss besvara Guds tilltal genom att gå i förbön och laga barriären (skyddsmuren) medan det ännu är tid. Gud letar efter en man eller kvinna bland oss som skall plugga igen sprickan i barriären eller stå inför Honom för landets skull, så att Han inte förstör landet.

Låt det inte bli så när det gäller Sverige, som det står i Hesekiel när det gällde Israel i gamla dagar. "Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen." Hes. 22:30

*-Roger Wågsjö*