



Oförmåga att skilja mellan den andliga tjänsten och tjänaren, skapar förvirring i Kristi kropp.
(14 augusti 2010)

Man hör ofta från troende i Sverige att man längtar så mycket efter att Gud skall möta med Sverige och svenskarna.

Om man heter Ulf Ekman och är en Herrens tjänare med internationella kontakter, så bjuder man kanske in en världsberömd talare som Herren använder i de andliga nådegåvorna, så att svenskarna skall kunna få uppleva mer av Guds närhet.

När det sedan upptäcks att den inbjudnes personliga liv eller lära inte är som de borde, så förkastar man även dennes andliga tjänst. Man slänger ut barnet med badvattnet.

Detta är ett misstag som skapar förvirring bland många som blev välsignade av Herren genom den andliga tjänsten.

Guds Ord säger i Paulus brev till Romarna kapitel 11 och vers 29, att **Gud inte tar tillbaka eller ångarar sina nådegåvor eller sin kallelse.**

Det betyder att Gud ibland under en tid kan använda en mänska som han har kallat till en särskild tjänst, även om tjänarens privata liv inte är som det borde vara.

Vi kan se detta bl.a. när vi läser om Simsons liv. Simson var en man som var kallad av Gud och smord med den Helige Ande för att utföra mäktiga kraftgärningar och befria Guds folk från fiendens förtryck.

Gud använde honom under en tid, även efter att han föll och levde i synd. Tjänsten och kallelsen var från Gud, men kraftgärningarna kunde inte ses som en bekräftan på att Simson levde ett rättfärdigt liv.

Vi skall inte heller se nådegåvornas bruk i en mänskans liv som bevis för att han eller hon lever ett rent liv. **Gud bekräftar sitt Ord med under och tecken**, inte personer. Men när vi upptäcker att tjänaren inte lever som han förkunnar, bör vi inte heller upphöja eller stödja hans tjänst, tills det personliga livet har rättats och stämmer med Guds Ord.

Ledare inom Kristi kropp skall hållas till en högre standard enligt Guds Ord i 1 Timoteus 3. Detta för att var goda förebilder för resten av församlingen. **Pauls säger t.o.m. att följa honom som han följer Kristus. Hur många av Guds tjänare idag säger så?** Men detta är den bibliska standarden som vi måste följa för att bli välsignade av Gud.

När dessa bibliska sanningar inte uppfylls så skapas förvirring i Kristikropp och Guds verk går bakåt istället för framåt.

-Roger Wägsjö