



Vi Längtar Efter Guds Närvaro

(16 februari 2009)

I begynnelsen så skapade Gud människan till sin avbild (1 Mos.1:26). Så vi skulle kunna säga att vi var skapade att leva som Gud, inte som djävulen som en del verkar tro. Sen så läser vi att Gud brukade komma, när dagen började svalkas, och umgås med Adam. Men efter att Adam varit olydig mot Gud så gömde han sig när Gud ville umgås med honom (1 Mos.3:8).

I begynnelsen så kallades Eva också för Adam (1 Mos. 5:2) eftersom hon var Adams andra hälft och spegelbild. Någon motsättning mellan könen existerade inte, bara balans och likvärdighet.

Syftet för varje persons liv var då och är fortfarande att vandra i daglig gemenskap med sin skapare. Detta är anledningen till att vi skapades, så vi skulle kunde vandra och tala med Gud. Vi kommer aldrig att känna oss fullständigt lyckliga eller tillfredställda utanför detta syfte.

Vad som separerade oss från Gud var Adams synd, när han var olydig mot Guds befallning. Detta är anledningen till att Adam gömde sig från Guds närhet. Men Gud hade en plan och talade till djävulen : "**hennes (Marias) säd skall södertrampa ditt huvud**" (1Mos.3:15).

Så Jesus beredde en väg tillbaka till Guds närhet, av nåd genom tron, genom sitt blod! (Efes. 2:8 och Upp. 12:11)

Eftersom Guds påtagliga närhet eller Shekhinah, som de också kallas, inte kan förklaras genom mänskliga resonemang eller logik, så är den en stöttesten för många i västvärlden.

Däremot människor i utvecklings länder, där man är van vid att lita mer på sin instingt än på sitt intellekt, verkar att lättare förstå Guds närhet. Detta är den närhet som fyllde templet där alla var oförmögna att stå och tjäna i sin egen kraft (2 Krön. 7:1-2, 1 Kon. 8:11). [Se video klipp av Guds påtagliga närhet i Centralamerika.](#)

Det är också lättare för artister och konstnärer att flöda med den Bibliska undervisningen om Guds närhet. För hur kan de mest briljanta tänkare förklarar andliga fenomen som kärlek och glädje, eller rädsla och hat? Vad är dom och varför?

Gud Ord säger: "**Den själsliga människan tar inte emot vad som hör Guds Ande till. Det är för henne en dårskap och hon kan inte förstå det, därför att det måste utgrundas på ett andligt sätt.**" (1 Kor. 2:14)

Det är som att försöka förklarar vad konst är. Om vi kunde förklara det så är det inte längre konst. **Verklig konst är en reflektion av Skaparens närhet och härlighet.**

Hans närhet liksom kärleken kan inte förklaras utan måste upplevas!

Så när människor säger att de vill ha Guds närhet i sina liv men bara följer sina egna mänskliga resonemang, så förnekas deras ord av deras handlingar. Det är som att försöka köra en bil med bromsarna på. **Det funkar inte!**

Det kommer aldrig att fungera därför att Gud är en Ande, och de som tillber honom måste tillbedja i ande och i sanning (Joh. 4:24).

Detta är vår längtan och vår målsättning som profetiska artister och anledningen för våra profetiska artist konferenser. Vi vill undervisa om hur man kan bättre förhålla Gud genom sin konst genom att inberäkna Guds härlighets närhet, och sedan i tillbedjan tillåta honom att förlösa oss i våra gudomliga syften och kallelser.