



## **Biblisk Trosbekännelse För Ekonomiskt Välstånd.**

(11 november 2008)

Jag är befriad från mörkret auktoritet. Jag ger besked nu till furstar och andemakter i himlarymderna att jag vandrar fri från mörkrets auktoritet. Mitt sinne är fritt från förvirring. Jag vandrar i visdomens ljus. Jag vandrar i den uppenbarade kunskapen av Guds Ord. Förvirring tillhör det förflutna därför att ljuset har kommit.

Jesus har blivit för mig vishet, rättfärdighet, helgelse, återlösning och förlossing. Jag är återlöst och förlossad av Herren och jag säger så. Jag har givit och det ges till mig, gott mått, väl packat, skakat och i överflödande mått ska man ge till mitt sköte. Jag bestämmer, befäller, dekreterar och påbjuder att min Gud tar hand om alla mina behov i enlighet med Hans väldiga rikedomar.

Jag är inte beroende av min egen förmåga eller mitt eget jobb. Jag är istället beroende av Gud som min inkomstkälla, och jag befäller i Jesu namn att jag ska ha tillgång till ett överflöd av resurser och tillgångar. Jag kommer att ha tillräkligt för mina egna behov, ge till andra och ha överflödande tillgångar så jag kan ge till varje gott arbete. Inte för att förhårliga mig själv, utan för att förhårliga Gud som bor i mig. Ty större är han som bor i mig än han som bor i världen. Den större personen Jesus ger mig vishet. Jag kallar på Guds vishet och jag säger att jag tar det rätta beslutet.

Guds Ord säger att jag kan ha det som jag säger, om jag tror och inte tvivlar i mitt hjärta. Guds Ord säger att om jag tror på det som jag säger, så kommer det också att ske. Så jag säger i Jesu namn att jag kommer alltid att ta de rätta besluten och jag kommer alltid att vara på rätt plats i rätt tid. Jag vet var jag bör gå för att hitta jobben. Jag är ledd av Guds Ande. Jag är känslig när det gäller Guds Andes röst. Guds Ande vittnar med min ande och upplyser min ande. Jag fröjdar mig, därför att från och med nu så är jag ledd av Guds Ande.

Jag sår Guds Ords säd som är den oförstörbara säden. Den kommer att tvinga fram resultat för Guds Rike och jag kommer att vandra in Guds Rikes överflöd. Därför det är Guds vilja att det blir på jorden som det redan är i himlen. Halleluja!

*-Roger Wågsjö*