



**En Vision Av En Herrens Ängel.**  
(11 september 2008)

Tidigare i sommar så talade Herren till mig om att bedja och fasta för Sverige i tre dagar varje vecka under tre veckor. I slutet på den första veckan när jag var i bön tidigt på söndag morgon fick jag helt oväntat se en syn av en Herrens ängel.

Det var en stor krigsängel. Mycket lång och kraftfull men utan vingar och med ett skandinaviskt utseende. Hans hade långt blondt hår med huvudet böjt i bön och knäppta händer. Hans hållning påminde mig om hur jag som barn sett människor bedja i Sverige. Hans mantel var en svensk flagga med det gula korset tydligt synligt, och han stod mitt i rummet, mitt i luften utan att vidröra golv eller tak.

Efter synen så var jag så överväldigad att jag först inte kunde varken röra mig eller tala om vad jag upplevt utan att bara gråta.

Flera veckor senare så gav Herren mig också meningen av vad jag sett.

**Herrens Ande sade:**

- **Mina änglar agerar på Ordet och mänskors handlingar i enlighet med mitt Ord. När mina barn beder eller lovar och prisar mig, så lovar och prisar mig också mina änglar. De lyssnar på mitt Ords röst. Mina barn är kallade att vara mitt Ords röst på jorden (Ps. 103:20).**
- **Alla böner som har betts för Sverige har inte varit förgäves. Jag har hört dem alla och nu är böneskålarna fulla (Upp. 5:8).**
- **Jag har sänt min ängel för att strida för mitt folk. För att strida för landet själar och Sveriges framtid (2 Mos. 33:2).**

**Utsläck inte Anden, förakta inte profetiskt tal, men pröva allt och behåll vad som är gott (1 Thess. 5:19,20,21).**

*Kommentar: När vi studerar Guds Ord ser vi att profetiska ord inte automatiskt uppfylls utan att vi måste ta emot och bejaka dom på samma sätt som vi bejakar det skrivna Ordet i tro.*

*-Roger Wågsjö*