



Våga Stiga Ur Båten När Herren Kallar.

(25 augusti 2007)

Profetiskt ord: "Nu är det dags att äta, växa, och i kärlek växa upp till honom som är huvudet Kristus!"

Våga stiga ur båten när Herren kallar.

I Matteus 14:28 läser vi: **"Herre om det är du, så bjud mig att komma till dig på vattnet."**

Petrus bad Herren om ett Ord. Jesus talade då till Petrus och gav honom Ordet **"KOM"**. När sedan Petrus handlade på det ordet i tro så fick han uppleva ett under från Gud.

Det fodras inte någon tro för att höra Guds röst men att handla i enlighet med det ordet fodrar tro och förtröstan på Gud Ord.

Vi ser här att det finns också en mänsklig sida på under och tecken. Om Petrus inte hade stigit ut ur båten hade inget under skett. Den naturliga människan vill sitta kvar i båten och be till Gud om hjälp istället för att handla i tro på hans Ord och få uppleva ett under.

Kristna människor ser för det mesta bara Guds sida när det gäller under och tecken, men Gud är beroende av vårt samarbete i tro på Honom för att kunna utföra sina underbara gärningar. Gud och mänska förenade i Jesu blods förbund. Då blir vi oövervinnliga och verkligt fria från alla våra egna många gånger själviska problem, därför att **Guds ok blir vårt. Tagen på er mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.** (Matteus 11:29)

Vi har sett det här och där i olika individers liv, men **nu vill Gud att hela Kristi kropp skall förenas och växa upp.** Då kan Guds kärlek och härlighet också bli uppenbarad för alla de som ännu inte har upplevt Guds kärlek och nåd.

När vi läser om hur människor blev helade i Jesus arbete så ser vi ofta att **Jesus inte bad för de sjuka utan Han bad de istället utföra en tros handling (att i tro på Hans Ord göra något som de naturligt sett var oförmögna att göra).**

Om vi tar exemplet i Johannes 5:1-8 så talar Ordet där om en man som hade väntat på sitt helande i 38 år.

När Jesus talade till honom så sa han: **"STÅ UPP TA DIN SÄNG OCH GÅ!"**

Detta var en omöjlighet naturligt sett och många människor skulle ta de orden som en förolämpning. Men ***när mannen handlade i tro så blev han helad!***

Så tron frigöres genom våra handlingar, och tro utan gärningar är död Jakob 2:26. Stig ut i tro när Herren kallar! Håll sedan blicken fäst på Jesus. Då blir det omöjliga möjligt!

-Roger Wågsjö