



Tro Och Förtröstan.

(17 mars 2007)

I Efesie brevet 2:8 står det att av nåden är ni frälsta genom tron och de inte av er själva, Guds gåva är det. Inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Det är underbart att få tro på Herren och Hans Ord, och få motaga Hans nåd.

Nåden fungerar när jag tror på detta Ordet. ***Därför måste det bero på tro, för att det skall vara av nåd (Rom. 4:16).***

Jesus säger: ***“kom till mig alla ni som arbetar och är betungade så skall jag ge er ro”*** (Matt. 11:28). Tron leder till frid och ro.

Han vill hjälpa dig bära din börda men du måste lägga den på Ordet i ***förtröstan på Hans trovärdighet.***

Ibland så kan ordet tro bli missförstått och krångligt, men i verkligheten så är tron något underbart och naturligt som också kan översättas med ordet förtröstan, i detta fall förtröstan på Guds Ord.

Alla så tror vi på något men Herren erbjuder oss att få förtrösta och bygga våra liv på Hans Ord (Mark 11:22) ***“ha tro på Gud.”***

Han som skapat himmel och jord. ***Han som så älskade dig och mig att Han gav sin egen son som ett offer för våra synder och felsteg (Johannes 3:16).*** Tänk att vi kan få förtrösta på hans nåd och kärlek som kommer till oss ***genom Hans Ord.***

Den förlorade sonen fick uppleva Faderns ***nåd till förlåtelse*** när han beslutade sig att återvända till sin faders hus. Han förtjänade inte en öppen famn och den gödda kalven, men han fick uppleva Faderns förlåtande nåd och kärlek när han i ödmjukhet vände sig till och började att nalka sig Fadern, istället för att gå ifrån honom.

Kvinnan med blodgång fick uppleva ***nåd och hjälp till helande*** när hon i tro vidrörde Jesus mantel. Hon ***bekände i tro*** att om hon bara fick vidröra Jesus mantel så skulle hon bli helad. Sedan ***pressade hon sig i tro*** genom folkhopen och rörde vid Mästaren mantel och blev helad. Vi kan säga att hon i tro bekände, handlade och tog emot.

Synden är en börda som Jesus bar för oss så att vi skall slippa bära den (1 Petrus 2:24). Sjukdomen är också en börda som Han bar för oss på korsets träd (Matt. 8:17).

På samma sätt kan du och jag få kasta vår börda på Jesus och uppleva ***Guds nåd och hjälp i vardaglivet. Ordet är där och den Helige Ande är där. Detta är en hjälp som vi inte förtjänar men som vi får motaga av nåd genom tron på Guds Ord.***

-Roger Wågsjö