



Din Framtid Finns Inom Dig.

(11 september 2006)

Guds Ord säger att Guds rike är invärtes i eder (Lukas 17:21).

Många gånger så söker vi svaret på våra problem i den naturliga världen. Men Guds Ords undervisning är att svaren finner vi i Guds Rike som redan är invärtes i oss som tror.

Det viktigaste ansvaret vi har idag som troende är att bedja. Bönen för oss i kontakt med Gud och håller oss vid andligt liv. Men utan **uppenbarelse kunskap av Guds Ord** har vi inte tillgång till all Guds Rikes välsignelser och förmåner.

Bara bön eller intellektuell kunskap räcker inte !

Jag har sett människor som har bett i årtal på samma sätt för samma sak utan något svar. Detta utan att inse att något måste ändras i deras inställning.

Gissa vad ? Det var inte Gud som behöver ändra sig. Inte heller Hans Ord !

Vad kommer att hända? Vad har jag för framtid? Detta är frågor som vi alla frågar oss själva.

Gud visade mig något underbart i Hans Ord som jag skulle vilja dela med dig.

Vår personliga framtid kan föresägas av den bild som vi har i våra hjärtan !

Ordet säger i 1 Moseboken 11:6, **“ingenting som de kan föreställa sig att göra kommer att bli omöjligt för dom”** (översättning från Amp. Version).

Gud arbetar i våra liv inifrån och ut, medan fienden arbetar utifrån och in.

Det är därför absolut nödvändigt att vi föder vårt innersta med den bild som Guds Ord ger oss när vi hör Ordet. (Rom. 10:17)

Om du har fel bild i ditt hjärta så kommer Gud inte att kunna svara på dina böner, oavsett hur länge eller intensivt du beder.

Ord kan liknas vid säd som producerar efter sin egenart. **Guds Ord är den säd som producerar den bild som det skapar i våra hjärtan och tankar (Markus 4) om vi ger det tillfälle.** Detta är en sanning som inte bönen kan överskugga.

I Ordspråksboken 23:7 står det att **som en man tänker i sitt innersta (hjärta) så är han** (KJ translation).

Inte innan Abraham hade rätt bild i sitt hjärta beträffande Guds plan för hans liv som en fader för många nationer, kunde Gud inte ge honom och Sarah en son. **Gud ändrade också hans namn från Abram till Abraham och därigenom hans beaktelse till vad han var ämnad att bli “en fader av många nationer.”**

Vadhelst du behöver ifrån Gud bed om det baserat på Hans Ord i Markus 11:24. **Se sedan en bild av dig själv med svaret.** Om det är helande du behöver se dig själv helad, **därför att det var våra krankheter han bar och våra smärtor dem lade han på sig, och genom Hans sår bliva vi helade.** (Jes. 53:4-5, Matteus 8:17)

Gör som Abraham och bekänn svaret innan det inträffar (Rom. 4:19-21). Vad hjärtat är fullt av det talar munnen (Matteus 12:34). Då kommer Gud med säkerhet svara på dina böner.