



Guds Rike Möter Motstånd Och Vi Måste Därför Rycka Det Till Oss.

(1 juli 2006)

Vi talar inte om en religion eller ett samfund. Det är ett **Rike** som inte kan fela, och **vi måste rycka det till oss genom tron på Ordet och bönen, samt tillämpa och manifesteras det i våra fält som artister, konstnärer och musiker.**

Vi vet att våra böner bringar Guds närhet över män och kvinnor i olika delar av världen. **Så när vi beder så samarbetar vi med Fadern.** Gud regerar då genom oss över demoner och onda makter i världen. **Vi blir Hans röst och representanter genom namnet Jesus.** Guds Ord, den Helige Andens svärd, blir levande och strider mot demoniska makter som förtrycker och härskar över människors liv. Jesus sa att det första tecknet som skulle följa den troende var makt över onskans makter (Markus 16:17). **Vi ska inte bara be Far göra allting för oss. Detta är en obiblisk undervisning som tyvärr är mycket vanlig.**

Tjuven kommer för att stjäla, döda och förgöra men vi är kallade att härska över fiendens makt så att vi kan ha liv och ha det i överflöd (Johannes 10:10). **Vi ska vara som solen som stiger upp på morgonen och får mörkret (onskans makter) att skingras.**

Om vi är rädda för att härska med kärlek i Jesus namn och enligt Guds Ord, så kommer vi absolut inte att få regera som kungar med Jesus kungars Kung i detta livet (Rom. 5:17).

Låt oss se sanningen i vitögat. **Guds rike lider starkt motstånd och vi måste därför rycka det till oss (Amplified Versionen).** Matteus 11:12 King James versionen: **“Guds rike lider våld, och de våldsamma tar det med våld.”**

Den svenska Bibeln säger i Matteus 11:12 om Guds Rike att “människor stormar fram och rycker det till sig.”

Slutligen så står det i den Grekiska original texten följande : **η βασιλεια των ουρανων βιαζεται.** Himmel Riket **forcerar man sig in i (is forcibly entered).**

Det är som om du hade första rads biljetter till en konsert men publiken var så stor att du måste trycka och pressa dig fram för att kunna komma till din plats.

Kvinnan med blodgång i Markus 5 pressade sig fram för att få nå Jesus och uppleva lösningen på sitt problem.

Gud vill att alla hans barn skall få uppleva och leva i alla Rikets välsignelse, men vi är inte alla där än.

Varför? Det kommer inte utan ansträngning trots att **det är av nåd** genom tron (Efes. 2:8).

Vi är Guds medarbetare och han behöver vår medverkan (2 Kor. 6:1).

Far vill att Hans kärleksfulla Ord i våra läppar skall dominera över världens makter som kommer emot våra familjer, kommuner och nationer i Jesus namn, Amen!

-Roger Wågsjö