



2006 Kommer Att Bli Guds Rikes År
(23 januari 2006)

När jag bad och planerade för 2006 kom jag att tänka på vad som står skrivet i Lukas 4:18-19.

“Herrens Ande är över mig, ty Han har smort mig...att predika ett nådens år från Herren.”

I den grekiska original texten står det *κηρυξαι ενιαυτον κυριου δεκτον* att predika ett år som är accepterat och gynnat av Herren.

I Rom.4:16 läser vi : Därför måste det bero på tro, ***för att det skulle vara av nåd...***Tron fungerar inte utan nåden och nåden fungerar inte utan tro.

När det vad vi gör behagar Gud, så välsignar Han det. Vi skulle också kunna säga att ***när vi gör vad Han visar oss så är det redan välsignat!*** Jesus vår förebild sa att han bara gjorde vad han såg Fadern göra (läs John. 5:19-21). ***Han vandrade och levde i Guds Rikes välsignelse!***

Så vad kommer vi att se under 2006 ?

- 1.Födslovänderna kommer att fortsätta och ***härligheten kommer att bli starkare.***
- 2.***Större under och tecken än någonsin tidigare John 14:12.***
- 3.Vad vi har sått kommer vi att skörda Gal.6:7. ***Även de som är positivt!***
- 4.Hela skapelsen suckar och vändas i smärta (***naturkatastrofer***) (Rom.8:22).
- 5.Detta är födslovänderna som kommer att leda till ***en uppenbarelse av Guds söner*** (Rom.8:19).
- 6.Jesus, den förstfödde bland ***många bröder*** (Rom.8:29).
- 7.Födslovänderna kommer att leda till ***Guds Rikes ankomst*** (Matt. 24:8, Mark 13:8).

Innan jag nämner några andra profetiska ord för 2006 tror jag att Guds Ande uppmanar oss alla att med ***frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid (2006)*** (Hebr.4:16).

Herren säger att utför Hans försonande nåd så kommer det att bli större nöd i världen under året 2006, med flera naturkatastrofer än under 2005.

Men i Guds nåd har Herren har sagt att 2006 kommer att bli ett år av ***outsäglich härlighet*** (Kennet E. Hagin), ***ett år av härlighet*** (Kenneth Copeland), ***ett år av fullständig tillfredställelse*** (Keith Butler). Detta kommer att ske genom Guds nåd om vi tror det och tar emot det !

Herren gav mig ett ord att detta evangelium om riket eller ***Guds Rike NU budskapet är den nästa stora uppenbarelsen i Guds församling !***

Detta är ett profetiskt ord från mitt hjärta till ditt !

Men sök först efter Guds rike och Hans rättfärdighet så skall också allt annat tillfalla er (från eng.) Matt.6:33. Vad menas med att söka Guds rike? Är det att gå i kyrkan och göra goda gärningar? ***Det är mer, mycket mer !***

Kristendomen är inte en religion utan en relation !

Så innan vi kan verkligen söka Riket måste vi fastställa att Jesus inte talar om en religion eller ett religiöst system utan ***Guds plan och lösning på alla mänskliga behov.***

Förra året under en kampanj i latinamerika när jag vilade mig mellan mötena i ett hotel, så kom Herren Jesus till mig i en vision

och talade till mig. Han sa att **sanningen om Riket kommer att på nytt bli levande för Guds barn** och att **Han kommer att återställa sin församlings till en styrande roll i världen.**

Jag kan nu se hur det har börjat ske över hela världen! Prisad vare Gud !

Herren välsignade mig med en annan vision av två parallella världar som fungerade samtidigt.

Det var som en skäm som var uppdelad i en över och en neder del. Överdelen var en plats full av ljus med änglar och människor som samverkade i frid och harmoni. Underdelen var på jorden full av mörker, lidande och oharmoni. Mellan de två världarna fanns en barriär.

I nästa scen var barriären borta och de var två parallella världar där aktioner i himlen också gjordes på jorden, och manifesterades på jorden som Guds gärningar. Våra liv och handlingar fanns gömda i Jesus och utfördes av Jesus i himlen på samma gång som de utfördes av oss i Hans namn på jorden.

Tack Herre ! Låt ditt Rike komma och din vilja ske, på jorden som den redan sker i himlen.

Kristenheten har under en lång tid varit alldeles för passiv och timid. Gud kallade oss att vara huvud och inte svans. **Vi är kallade att regera för Gud på jorden !** I Rom 4:17 så talar Guds Ande genom Paulus till oss att **regera i livet som kungar genom Jesus Kristus** (Jesus är Kungen, och vi är Hans kungar) och inte styras av ogudaktiga människors som inte har någon kunskap om Kungen (Jesus) eller Hans Rike, och är därför oförmögna att förhärliga Gud med genuina lösningar på mänsklighetens behov och problem.

Istället så har **församlingen tillåtit sig själv att styras av lagar som är mot Guds Ord** och har därför blivit svag och orelevant i världens ögon.

Gud vill invadera varje mänsklig arena med sin kärlek, sin gjädje och sin frid. Det är vad Gud har kallat AUI att göra inom de konstnärliga och artistiska fälten.

Detta kan bara ske genom Hans ambassadörer och kungar. Himlens ambassadörer 2 Kor. 5:20 som genom sina liv visar mänskligheten Guds kärlek för alla människor.

Under allför lång tid så har troende inom de artistiska och konstnärliga fälten fungerat i världens system istället för **Guds Rikes System. Må Gud hjälpa oss alla att ändra på detta!** Gud är ju källan för allt verkligt konstnärskap, både populärt och klassiskt.

Herren har kallat oss att vara i världen men inte av världen. Vi skall göra vad Islams anhängare gör men för Guds Rike. De kommer till nationer men vägrar assimilera eller anpassa sig. Istället kräver de att den nation de kommer till anpassar sig till deras sätt att tänka och handla. **Vi är kallade att göra det samma men i Guds Kärlek.** Istället för att anpassa oss till världens system (satans system) så skall vi **demonstrera och manifesteras Himmelens Rike här på jorden.**

Låt oss se vad den **grekiska original texten** säger om vår kallelse i Riket.

Gud har kallat oss att annonsera εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ (**Guds budskap om Riket i hela världen**) εἰς μαρτυρίον παροσιν τοῖς ἔθνεσιν (**som vittnen (martyrer) till alla etniska grupper kulturer och nationer**) (Matthew 24:14).

Jesus formulerar det i Matteus 4:17 Μετανοίετε ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (**gör bättring för nära (är) himmelriket.**)

Himmelens Rike är nära, det är invärtes i oss just nu Lukas 17:21. Vår frälsning, vår hälsa, vår försörjning finns redan inom oss. Vår kallelse, vårt syfte, vår mission finns redan inom oss just nu, genom tron på Jesu försonande blod. För vi är döda, och våra liv finns gömda med Kristus i Gud (Kol.3:3).

Låt oss handla under 2006 som om detta Ordet gällde oss !

-Roger Wågsjö